



Hembygds filatelisten

Nr 4 2019

Kärleksbrev med kuvert i näver
Dufed 21-7-1910



År 1910, den 21/7
Min kärna!
Tänk på det senaste brevet jag
skrev till dig och hur det
blev till slut.
Du var ju på
f. m. till staden i Mellersta på tåg
träffade på tåg och du hade ett
och annat att säga till mig om ditt
kärleksbrev. Bäst är ändå att
fatta, men jag har inte tid att
svara på dina frågor, som jag gör
som jag kan. Du ska ha ett svar
på dina frågor om det är möjligt.
Allt som jag kan säga är att
du är en mycket god vän och
att jag är glad över att ha dig
som vän. Du ska ha ett svar
på dina frågor om det är möjligt.
Allt som jag kan säga är att
du är en mycket god vän och
att jag är glad över att ha dig
som vän.



Våren 2020

Onsdagen den 29 januari kl. 17.00 - 18.30

På Postmuseum Konferensrummet.

Kl. 17.00 - 17.30 Samling.

Kl. 17.30 - 18.30 "Något om stämplat" Sten Lagerholm

Onsdagen den 26 februari kl.17.00-18.30

På Postmuseum Konferensrummet

Kl.17.00-17.30 Samling

Kl.17.30-18.30 Träff med Bältesspännarna

Onsdagen den 25 mars kl.17.00-18.30

På Postmuseum Konferensrummet

Kl.17.00-17.30 Samling

Kl.17.30-18.30 Årsmöte+5-minutare

Onsdagen den 29 april kl.17.00-18.30

På Postmuseum Konferensrummet

Kl.17.00-17.30 Samling

Kl.17.30-18.30 Ingvar Norelius: Om Nora Bergslags Järnväg

Aktuella mötesdata finns alltid på föreningens hemsida:

www.sff.nu/hembygdsfilatelisterna

Annonspriser:

Medlemmar: gratis (svartvit)

Handlarannons (färg):

Helsida bak 1200 kr,

Övriga helsidor 1000 kr

Halvsida 600 kr

Handlarannons (svartvit):

Helsida bak 800 kr

Övriga helsidor 750 kr

1/2 sida 400 kr

1/4 sida 250 kr.

Årsavgiften

Det är nu hög tid att betala 2019 års
medlemsavgift om du inte har gjort det!

Insätt i så fall 150 kronor till:

Plusgiro 98 86 28-4

swestamp

firar 10 år med
Auktion den 23 feb 2020

En auktion för dig som samlar
Hembygdsfilateli och/eller
Sverige stämplat i Prakt och Lyx

Beställ
katalog



f 24 h



Tj 7 g



L 20 c



Kullavik



Öbnebo



f 156 cx



f 406 D1



Swestamp AB Höganäsvägen 14
SE-12153 JOHANNESHÖV
swestamp@hembygdsfilateli.se
www.swestamp.se

Stockholm C 1-12 (Centralpostkontoret) n14 1886-1889

Sten Lagerholm

I den fantastiska stämpelkatalogen "Stockholm" av Jan Bengtsson i Göteborg kan man läsa om Stockholm C 1 till C 12 med C i fältet. Nedan de aktuella datumen för dem. Samt några bildexempel.

År 1886

14 C 1	860329-860417
14 C 2 (litet C 2)	860228 860404
14 C 3	860401 860408
14 C 4 (litet C 4)	860329 860408

År 1888-1889

14 C 2 (stort C 2)	880118 891202
14 C 4 (stort C 4)	880102 890704
14 C 5	880312 890401
14 C 8	880111 890723
14 C 9	880118 890804
14 C 10	880102 881009
14 C 11	880302 890420
14 C 12	890430 890723

C 2, 11 & 12 finns med omvända siffror.



Stockholm C 2 litet C



Stockholm C 4 litet C



Stockholm C 8 stort C

C 4 litet C



*Fru Kerstin Nilsson
Folasa
Bankeberg*

C 2 stort C



*Herrn
P. T. S.*



C 11 stort C



Felstavade stämplrar

Det har inkommit bilder på tre felstavade stämplrar:



1. Holsund 11-7-2012

En felleverans till postombudet-spelbutiken i Holmsund. Känd perioden 2012-02-16--- 2012-07-11.



2. Vännäsby med Vännäs by stavning - en särskrivning med andra ord. Känd perioden 2000-09-19--2002-9-23, avlöst med rätta stavningen Vännäsby 2002-09-14 fram till stängningen av kiosk och spelbutiken 2009-11-23.

/Erik Idhult

Konsekvenser för Postal

En följd av att postservicen på en ort kan utgöras av ett postombud men också en brevbäring men med olika ortbeteckningar i stämpeln ställer till det. Ska båda namnen redovisas eller bara den ena och i så fall vilken? Vännäs är ett tydligt exempel med Vännäs i stämpeln hos brevbäringen, Umeå hos postombudet (osäker ifall stämpeln är bytt till den nya Postnord).

Här ska också nämnas att kunskapen om var brevbäringen har sina lokaler är en uppgift som Postnord inte upplyser om. När man väl vet det är lokalens tel.nummer likaså fördolt. Enda möjligheten när lokalen väl är lokaliserad är att hålla vakt utanför lokalen fram till dess att manskapet återkommer och detta sker oftast först efter 14.00. Men ett gott råd: känn dig välkommen trots att en välkommenskytt saknas. Väl inne får du låna stämpeln och få svar på dina frågor: Rusta dig med fikabröd!

P.S. Gå gärna in på www.sff.nu /hembygdsfilateli så får du läsa mer om Västerbottens stämplrar.



*3. Mareistad C. 15-12-1956 n59c
Postal nämner endast detta datum.
/Mats Heidenberg*

Välkändast av alla felgraverade stämplrar är nog Tuna med sitt spegelvända N.



Tuna i Småland med spegelvänt N är också den långlivaste felstavningen. Den är känd mellan 6-2-1881 till 15-11-1891.

/Sten L.

Ett nytt postalt landskap

Erik Idhult

Tre utflykter till orter inom länet gav mig insikter som vidgade mina vyer. Det är kunskap jag gärna vill föra vidare.

Exempel ett. Vi skriver 2014. Min samlarvän Ralf arbetar som vanligt på sin arbetsplats Alviks terminal. Ett brev med en ovanlig stämpel passerar revy- inget passerar som ni vet obemärkt Ralfs ögon- Bbk Bjurholm kan tillskrivas som det nya fyndet.



Att stämpeln skulle härröra från Bjurholm postkontor stod ju utom allt tvivel men postombudet var ju utrustad med ett makuleringsverktyg med enbart texten Bjurholm Posten så det fanns bara en sak att göra: bila de 4 milen till orten som har Bävern i sitt kommunvapen. Hos spel- och kioskbutiken Lilla skafferiet bekräftades deras stämpel. Därför återstod bara att invänta brevbärarnas återkomst till sin arbetsplats. Förklaringen till förkortningen var lättförståelig: Brevbärarkontoret. När jag ändå besökte kontoret fick jag samtidigt "besiktiga" de skrotade 61 lbb-stämplarna som med något

undantag brukats fram till 2012.

Exempel två.

Vi flyttar oss fram till den 1 juli 2015 då jag bedömde Lövvånger värd ett besök; en känsla man bara har att det kanske hänt något beträffande postens service på orten. Postombudet fanns kvar hos OK och stämpeln densamma, Lövvånger Posten. Men liksom i Bjurholm ville jag veta vilka stämplarna som de två brevbärarna använde. Även nu en lång väntan på deras återkomst. Den först anlände brevbäraren visade upp en ordinarie stämpel liknande den på OK-macken. Efter ännu en halvtimme kom postbil nr två med ett mer intressant verktyg nämligen Lövvånger lbb 1.

I min iver bad jag genast att få några avtryck. Och visst, visst fick jag sätta dessa avtryck men ett pikant minne av besöket var att jag inte fick besöka brevbärarnas kontor för att med ett bord e.dyl . som underlag åstadkomma dessa, istället använde jag locket på soptunnan men hör och häpna, det slutar inte här, brevet med de stämplade frimärkena fick jag inte behålla utan var tvungen att skicka iväg det adresserade brevet hem till mig själv. Jag fick också veta att dessa två brevbärare inte betecknades som lantbrevbärare utan skötte brevbäringen inom centralorten likväl som dess omland. Nästa fundering: varför användes en lbb 1 stämpel då flera år hade förflutit sedan alla tre,

lbb 1 -3, var i bruk ?

Nästa fundering blev: Vad hände i Umeå 2005 när lbb-stämplarna drogs in. Fanns inte lantbrevbärare längre? Var befattningen lantbrevbärare borttagen ur yrkesregistret?

Exempel tre.

Besök på brevbärarkontoret i Robertsfors juni 2017 . Där var samtliga lbb-stämplarna avställda under 2015 och datumerna antecknades med ett undantag. Lbb 5 användes nu av samtliga brevbärare. Ingen annan stämpel brukades. Alla fem brevbärare skötte gemensamt postservicen i huvudorten och i byar och tätorter. Hur lång sträcka då ? Jag tror, bara en gissning, att brevbärarna från Umeå och Robertsfors möts på den 6 mil långa sträckan orterna emellan.

Vad vet vi så här långt i berättelsen?

Jo, att brevbäringen sköts av samtliga på ett brevbärarkontor, men också att arbetsplatsen har ett arbetsredskap till förfogande: en stämpel som i Bjurholm heter Bbk Bjurholm, i Lövvånger två stämplarna, en lbb 1 och en med texten Lövvånger Posten, i Robertsfors lbb 5. (Lövvångers fall kan vi däremot bortse ifrån eftersom man förlorade sin brevbäring 2017 och överflyttades till Skellefteå).

Postombud – och brevbärarstämplarna

Vi har alla följt debatten om postombudens stämplarna och Postnords göranden och låtanden kring dessa. En icke önskvärd utveckling där stämplarna i rask takt tappar anknytning till orten ifråga. Men denna utveckling - av någon anledning trevlig för oss stämpelsamlare - drabbar inte brevbäringens stämplarna. I dessa bibehålls orterna. Den ort som jag gladdes mest för att så är fallet är Vännäs, orten i Umeås närhet. När postombudet inrättades i ICA affären användes en Vännäs-stämpel men från cirka 2013 byttes den ut mot en Umeå-stämpel. När brevbäringen utrustades med en Vännäs-stämpel är oklart men gissningsvis när lbb-stämplarna slutligt upphörde 2007. Den nuvarande med Vännäs Postnord och omvänd text kom årsskiftet 2017/2018.

Min redogörelse skulle bli alltför omfattande hur brevbäringsstämplarna i övrigt ser ut i länet. Jag nöjer mig med att visa Storumans, Tärnabys och Lyckseles. Och Norsjös med en ny stämpeltyp.



Postombuden utgjorde aldrig en egen adressenhet utan som postadress måste alltid anges namnet på den poststation som postombudet utväxlade post med. Organisatoriskt rapporterade såväl poststationsföreståndaren som postombudet till postmästaren vid närmaste postkontor. Mot den bakgrunden blev det berörd postmästare som ansvarade för upprättandet av ett personligt "anställningsavtal" mellan postombudet och postverket. Min uppfattning är att avtalen upprättades på formulär fastställda av postverket och gällande i hela landet



Norrbyberg-Lycksabergr 20 km

Lycksele-Norrbyberg 50 km

Av avtalet nedan framgår att Renmans avtal från 1929 om lantbrevbäring efter samma linje nu avslutats. Vidare sägs det att posten skulle lämnas resp avhämtas i Lycksabergr vid hållplatsen för bilen från Norrbyberg.

För att illustrera vad ett avtal kunde innehålla har jag valt ett exempel från AC-län nämligen Norrbyberg Pob 1 i Lycksabergr. Postombudet som slog denna stämpel hette Nils Oskar Renman eller Nils Olof som det senare skulle visa sig.



n62



Att vid sjukdom skaffa ersättare på egen bekostnad förutsatte väl nästan att det var två i hushållet.

Om postombudet genom sjukdom eller annat laga förfall hindras att fullgöra sitt åtagande, skall förhållandet ofördröjligen anmälas hos postkontoret. Det åligger postombudet att om möjligt draga försorg om att postgöromålen under tiden ombesörjas av annan lämplig person utan ökad kostnad för Postverket.

Att uppträda onykter i tjänsten innebar "sparken" direkt utan avgångsvederlag.

Skulle postombudet församma fullgörandet av de genom detta avtal åagna skyldigheter eller i tjänsten beträdas med oredlighet eller grov vårdslöshet, onykterhet eller annan oordentlighet, skall Kungl. Generalpoststyrelsen vara berättigad att utan uppsägning genast skilja postombudet från avtalet utan rätt för postombudet att där- efter åtnjuta någon avlöning av postmedlen men med skyldighet för postombudet att, i den mån Kungl. Generalpoststyrelsen så påfordrar, hålla Postverket skadeslöst för de utgifter, som Postverket utöver ovan fastställda ersättning, kan komma att vidkännas

I slutet av avtalet återfanns även regler för uppsägning av avtalet. Kunde kanske uttryckas mer lättbegripligt?



När detta avtal tecknades 1935 utgick till Renman en ersättning på 20 kronor för hel månad. Detta motsvarar i dagens penningvärde 631 kr (KPI). I ett tilläggsavtal från 1943 framgår att lönen höjdes till 25 kr/mån i juli 1939 och till 30 kr/mån i maj 1943 samma år som Renman gick i pension. Här fastslogs även att hans förnan var Nils Olof. Renmans löneläge speglar väl de löner som jag sett i andra sammanhang.



Brev från Dora Lamm på Näsby slott till sonen Carl Johan Lamm. Brevet är avstämplat Lahäll 25.7 1939 och har gått till London för utlandsportot 30 öre.

(Undertecknad har ingen förklaring till vad den x-formade blå stämpeln mitt på brevet är för något, tacksam för om någon ger en förklaring).

Det torde vara en censurstämpel/Sten Lagerholm



En tidig samlingsplats för Lahällsborna var vid båtbyggen i Näsbyviken där man bland annat firade midsommar. Så småningom utvecklades det till en större hamn för fritidsbåtar, där Näsbyvikens båtsällskap än idag utgör ett mötesforum i Lahäll.



Lahälls Poststation drogs in den 31-5-1962. Här stämplat dagen innan.
Sammanställt av Arne Forsén

Postombudens tillkomst och villkor med exempel från AC-län

Olov Fågremo

Postombudsverksamheten kan ses som en fortsättning till lantbrevbäringsinstitutionen som infördes 1878. Posten lämnades av lantbrevbärarna i adressaternas bostäder om så kunde ske utan större avvikelse från den fastlagda rutten. Mer komplicerade ärenden som t ex postförskott ingick inte i tjänsteutbudet till att börja med. Servicenivån kom senare att utökas.

Under 1920-talet började man att efterfråga en fast postal service på mindre orter där det inte varit möjligt att av ekonomiska skäl inrätta en poststation. Detta resulterade i att Postverket införde så kallade stationära lantbrevbärare. Dessa hade ett likartat tjänsteutbud som vanliga ambulanderande lantbrevbärare men

hade en bestämd lokal och fasta tider för öppethållande. I postens cirkulär från februari 1929 omtalades dessa för första gången officiellt som "stationära lantbrevbärare". I början återfanns dessa i stor utsträckning på skärgårdsöar. Totalt inrättades 193 stationära lantbrevbärare innan man bytte namn till postombud från 1 januari 1933.

I maj 1934 utgav poststyrelsen en instruktion för postombud att gälla från och med 1 juli 1934. Till skillnad från lantbrevbärarna skulle postombuden utrustas med egen datumstämpel. I början av 1935 fanns 287 postombud av vilka mer än hälften i Norr- och Västerbotten.

I juli 1973 beslutades att denna typ av postombud skulle upphöra och vara genomfört senast 1 juli 1980. Det sista postombudet upphörde dock inte förrän i maj 1987 nämligen Herrljunga Pob 2 i Remmedal. 11

I min samling uppländska postvägar finns Balingsta på postvägen Uppsala-Enköping. Poststationen inrättades med namnet Säfva den 1/1 1875 men tvingades ändra till Balingsta redan den 1/1 1876. Så blev Säfva ett av de kortlivade postnamnen i Uppland.

Om detta skriver Erik Lindgren i **Kortlivade postnamn i Uppland:**

”Inom Uppsala läns tredje fögderi öppnades den 1 januari nio nya poststationer. En av dem fick namnet Säfva. Där antogs fanjunkaren Johan Oskar Logren till föreståndare med 400 kr i årsarvode. Det var ovanligt högt. Bland de övriga poststationsföreståndarna inom fögderiet fick mamsell Årre i Långtora 200 kr i årsarvode, medan de övriga fick högst 80 kr. Två fick bara 50 kr, nämligen de i Järlåsa och Holm. ... Namnet Säfva ledde till förväxling vid sorteringen, eftersom det samtidigt fanns poststationer med namnet Säfve och Säfvar. I ett cirkulär den 22 november 1875 lämnade poststyrelsen uppgift på 33 poststationer, som från och med följande års ingång skulle namnförändras. ... Säfva poststation fick då namnet Balingsta. Logren fick byta ut sin datumstämpel. Hans till synes i överkant tilltagna årsarvode sänktes efter hans eget medgivande år 1881 till 240 kr. Han efterträddes den 1 januari 1889 av organisten Erik August Ahlström med oförändrad ersättning.”

Den uppmärksamme läsaren har redan förstått att vi har den nye poststationsföreståndarens namnteckning på brevkortets skrivsida!



20/1 1876 är det tidigaste kända stämpelavtrycket från Balingsta.

Den är slagen av fanjunkare Logren, på en kungörelse till Dalby kyrka, daterad Uppsala 13 januari 1876. Kungörelsen handlar om en auktion i Vaksala tingshus, av en fastighet i Danmarks socken. Även Dalby hade en kortlivad poststation 1/1 1875 – 30/9 1879. Men det är en annan historia.

Epilog

På postkontoret i Balingsta stämplades den sista försändelsen redan den 31 oktober 1966. Den som idag vill utträta ett postärende hänvisas på PostNords hemsida till ICA i Örsundsbro, SH Macken i Vänge eller till ett flertal affärer i Stenhagen och Flogsta i Uppsala.

PS

Om jag inte hade skrivit denna artikel hade jag nog nöjt mig med att googla på Er. Aug. Ahlström och Balingsta och fått veta att han var folkskollärare. Nu fann jag anledning att gå till Erik Lindgrens små skrifter. Det gav kortet en ny dimension.

Samlandet blir verkligen roligare av att montera och att beskriva sina objekt. Skriv!

Intressant Postistoria från Täby

Arne Forsén

LAHÄLL

Lahäll tillhörde ursprungligen dåvarande Danderyds socken och var ett dagsverkstorp under Svalnäs och kom att införlivas med Näsby Slotts ägor under 1700-talet. Framväxten av närsamhället Lahäll kom att ske först på 1920-talet då en exploatering påbörjades. Förutsättningen för bebyggelseutvecklingen i Djursholm och Täby var Roslagsbanan som öppnades 1885 och dess 1895 elektrifierade Djurholmsgren som drogs fram till Lahäll 1928. En utveckling skedde till en litet samhälle med en station, busshållplats, kiosk och affär mm.

Den 1 maj 1938 inrättades en poststation i Lahäll som drevs av familjen Tillberg. Den var belägen i villan vid korsningen Lahällsvägen – Lyckostigen. Posten betjänade såväl kringliggande bebyggelse som Näsby slott. Lahäll tillhörde fortfarande Danderyd, det var först i samband med att utbyggnad av ett avloppssystem planerades som Lahäll den 1 januari 1947 inkorporerades med Täby som ett år senare blev köping.

Här nedan visas några objekt ur Norrorts Frimärksförenings hembygdssamling- också uppbyggd av John Ljungdahl- som bland annat illustrerar posthistorien med försändelser och poststämplar från Lahälls poststation som således var i bruk perioden från 1 maj 1938 tills

den upphörde 31 maj 1962.



Karta över Lahäll från år 1721 som tidigare omfattat 3/4 frälsehemman”.



Mycket tidig praktstämpel Lahäll 4.5.1938 slagen endast 3 dagar efter öppnandet!

Samtliga stämpelavtryck vi känner till är av typen normalstämpel (Nst) 59b.

Postmuseums historiska postkartor nu tillgängliga på nätet

Giselher Naglitsch

Det kan inte ha gått någon förbi att jag älskar kartor och gärna illustrerar mina artiklar och inte minst monterade albumblad med kartavsnitt. Det sparar många ord och ger en utmärkt orientering. Postkartorna ger även ovärderlig information om poststationernas belägenhet på landet och hur postvägarna dem emellan var anordnade. Kartor från olika årtal visa förändringen över tid. För mitt Uppland hade jag förmånen för många år sedan att få fotografera mina avsnitt ur dessa kartor. Nu finns de tillgängliga för hela landet.

Postmuseum har nyligen digitaliserat ett 100-tal post- och andra kartor som kan vara av intresse för post- och lokalhistoriker – hembygdsfilatelister. Nu är de tillgängliga på webben enligt nedan:

<https://digitalmuseum.se/owners/S-PM>.

Sökord: karta. Tips: Använd knappen "tidsperioder" för att precisera ditt resultat.

Det går även att använda följande länkar för att direkt nå rätt århundrade:

1700-tal: <https://digitalmuseum.org/021097518948/postkartor-1700-tal>

1800-tal: <https://digitalmuseum.org/021098403972/post-och-kommunikationskartor-1800-tal>

1900-tal: <https://digitalmuseum.org/021098403971/post-och-kommunikationskartor-1900-tal>

Kontaktperson: Hanna Nydahl, föremåls- och arkivansvarig Postmuseum

hanna.nydahl@postnord.com

Tel: +46 (0)730 79 78 59

Skollärare Ahlström i Balingsta ville sälja frimärken

Giselher Naglitsch

Ofta kan innehållet i ett brev eller skrivsidan av ett brevkort vara väl så intresseväckande som försändelsens stämpel. Folkskolläraren Erik August Ahlström i Balingsta hade tydligen sett en annons från en kringresande uppköpare av frimärken? Han skriver ett brevkort adresserat till en resande, som förväntas komma in på postkontoret i Söderköping för att fråga om det har kommit något poste restante till honom:

"Frank", P.R. Söderköping

Skulle vara intressant att veta, hvad Ni betalar för begagnade frimärken. Jag har af åtskilliga sorter, men har ej sålt några, emedan jag ämnat ha dem kvar, men i händelse de betalas bra, får väl en del gå

Högaktn(ingsfullt)

Er. Aug. Ahlström

Balingsta 19/12 90



Nu sitter förf här och funderar vem denne förmodade tidiga frimärkshandlare Frank kunde vara? Och tänk om skolläraren hade något brev med stämpeln Säffa? Det hade suttit bra i min samling! Stämpeln är svår.



Ur postkartan 1877

Facit Postal Upprop

Göran Heijtz

I samband med Nordia 2020 i Malmö i september nästa år, är det tänkt att en ny utgåva av Facit Postal ska lanseras. Det har då gått fem år sedan Facit Postal IX utgavs. Katalogen har sitt ursprung i Contenta Ortstämpelkatalog vars första utgåva kom 1976. I varje upplaga har nya områden tillkommit och bearbetningen av tidigare ingående avsnitt har förfinats. Vilka tillkommande områden som kommer att ingå i den nya katalogen är i dagsläget inte helt klart, men det finns olika funderingar.

Moderna stämplor



Den kanske största utmaningen både för samlaren och för katalogisering, är dagens stämplor. Normalstämpel 64 har nu funnits i 20 år, men det går inte att på samma sätt som för tidigare stämpeltyper få fram uppgifter om vilka stämplor som tillverkats och hur länge de använts. Det finns också andra typer av moderna stämplor.

Vi måste här förlita oss till de uppgifter som samlarna tillsammans kan uppbringa. Många stämpelorter står i katalogen som att de fortfarande existerar, fastän det kanske är ett antal år sedan de upphörde, t ex genom att man i stället fått en stämpel med annat namn. OBS att det i Postal handlar om stämplorna i första hand, och inte om det fortfarande finns post på orten. Många av dagens ombud har en stämpel med den överlydande postortens namn, och en hel del har tyvärr på senare tid i stället fått en stämpel helt utan ortnamn. Har du uppgifter rörande en ort eller ett visst område, mottages de gärna.

Fyrkantiga Lantbrevbärare



I Facit Postal IX infördes de rektangulära lantbrevbärarstämplorna för första gången, och i den föregående katalogen de kvadratiska. Hugo Bäckmark som på ett förtjänstfullt sätt samlat in uppgifter och katalogiserat stämplorna, var svårt sjuk i samband med katalogarbetet och avled tyvärr också innan katalogen kom. När det gäller de rektangulära stämplorna saknas

därför till större delen uppgifter om vilken exakt typ varje stämpel har. Det finns även en hel del ytterligare stämplor än de som upptagits i katalogen. Har du uppgifter som kan förbättra katalogiseringen av dessa stämplor, mottages ditt bidrag med glädje. Alla kända typer och undertyper finns avbildade i Facit Postal IX.

Nya uppgifter

Väldigt många samlare måste ha uppgifter som skulle kunna komplettera katalogen. Så som det har varit under lång tid, har ett mindre antal uppgiftslämnare stått för kanske 90% av alla ändringsuppgifter. Katalogen blir inte bättre än vad vi alla tillsammans gör den till. Varje liten uppgift är av vikt, och vanligast är att man har en datumuppgift som förändrar tidigast eller senast kända datum eller årtal för en viss stämpel eller stavning. När exempelvis en ort bytt från en stavning till en annan, är det ett glapp för kända avtryck mellan den tidigare och den senare stavningen. Med gemensamma krafter kan vi hjälpas åt att minska dessa glapp. Det kan också handla om nya årtal t ex för en järnvägsstämpel eller en stämpeltyp eller en lantbrevbärarstämpel som inte är upptagen.

Lämna uppgifter

Uppgifter kan tacksamt lämnas via nedanstående mailadress eller via post. För en mindre datumuppgift behövs inte nödvändigtvis en bild, men för det mesta andra är det viktigt att uppgifterna kan kontrolleras, och då underlättar en bifogad bild. Ett avtal har ingåtts mellan Facit Förlags AB och Jönköpings Posthistoriska Förening innebärande att uppgifter som lämnats till Postal, kan komma att införas även i Stämpeldatabasen, och tvärtom.

Tack för ditt bidrag!

Facit Postal, Göran Heijtz

Box 19541

104 32 STOCKHOLM

Email: goran@novastamps.com

(skriv gärna Postal på rubrikraden).

Obs!

Lämna uppgifter senast 2020-02-29

Riksföreningen för Hembygdsfilateli

Riksförening inom Sveriges Filatelist-Förbund
Styrelsen

Ordförande

Anders Bock
Runebergsgatan 3
11429 Stockholm
0708-490639
anders.bock@comhem.se

Vice ordförande

Gunnar Lithén
Vejlegatan 9, 5tr
16444 Kista
070-3780011
gunnar.lithen@gmail.com

Kassör

Alf-Göran Arneholm
Seminariegatan 22 A
79136 Falun
alam2001@hotmail.com

Sekreterare

Kent Karlsson
Pyrolavägen 13, 4tr
18160 Lidingö
08-7660185, 070-3702503
kk.karlsson@comhem.se

Ledamot

Ingvar Norelius
Vänortsstråket 1 B
19161 Sollentuna
08-356574
ingvar.norelius@gmail.com

Suppleanter

Inge Johansson
Sibeliushöjden 40
16472 Kista
070-4616968
nutte2004@hotmail.com

Göran Heijtz
Box 19541
10432 Stockholm
070-7108360
goran@novastamps.com

Redaktör (adjungerad)

Sten Lagerholm
Höganäsvägen 14
12153 Johanneshov
070-4960212
sten_lagerholm@hotmail.com

Webbredaktör (adjungerad)

Gunnar Zetterman
Siargatan 15, 2tr
11827 Stockholm
08-6424048
gunnar@smpps.se

Material till nästa nummer kan
skickas till redaktören.

Manusstopp för nästa nummer:

20/1 (nr 1)

Vår webbsida & e-post:

www.sff.nu/hembygdsfilatelisterna

e-post: hb.filateli@gmail.com

Årsavgift är för närvarande

150 kronor.

Föreningens Plusgiro: 98 86 28-4

Ordföranden har ordet

Min uppmaning att sända in "konstiga" stämplat till Hembygdsfilatelisten har givit resultat. En rad läsare har hört av sig när det gäller de nya stämplaterna som bara innehåller texten PostNord och datum utan ortsangivelse. Det visar sig nu att dessa stämplat har spridit sig över stora delar av landet. Från Skåne i söder till Västerbotten i norr. Vår medlem Erik Idhult i Umeå arbetar intensivt med att ta reda på hur PostNord tänker och agerar. Det visar sig att det inte är helt lätt att kartlägga dessa "ortsnamnlösa" stämplat. Det verkar som att i samband med att tidigare stämplat av olika skäl byts ut så ersätts dessa med stämplat utan ortsnamn. Genom att inte sätta in ortsnamnet i stämplarna kan de nya stämplaterna "masstillverkas" och användas på vilken postort som helst. Att de nya stämplaterna blir odefinierbara ligger knappast i Hembygdsfilatelisternas intresse. Om detta går att komma tillrätta med och hur en dialog med PostNord i så fall ska ske, diskuterar vi just nu i styrelsen tillsammans med Erik. Medan detta pågår ber vi läsekretsen att fortsätta inrapporteringen av "ortsnamnlösa" stämplat. Om vi med medlemmarnas hjälp kan få in fler rapporter ska vi försöka att publicera en lista på de

orter som nu har fått sig tilldelade "ortsnamnlösa" stämplat.

I samband med kartläggningen av stämplat utan ortsnamn får vi också in exempel på andra "konstiga" stämplat. Här några från Enebyberg utanför Stockholm insända av Ingvar Norelius.



Jag hörde för inte länge sedan att inte ens häften av våra medlemmar ännu loggat in sig på Stämpeldatabasen. Det förvånar mig. Stämpeldatabasen är ju en av våra viktigaste medlemsförmåner och en guldgruva för oss stämpelsamlare. Och som medlem har du fri tillgång till den. Så här gör du: Meddela Hans-Ove Aldenbrink hoa@aljordata.se vad du önskar använda för lösen och användarnamn så ordnar han din uppkoppling. Utnyttja ditt medlemskap och din medlemsavgift till fullo. Varför inte ge dig själv Stämpeldatabasen som en julklapp? Som medlem är den din. God Jul och ett Gott Nytt Hembygdsfilateliår
Anders Bock

swestamp

firar 10 år med
Auktion den 23 feb 2020

En auktion för dig som samlar
Hembygdsfilateli och/eller
Sverige stämplat i Prakt och Lyx



Söderåkra



Fryeled



Snärhult



Åsheda



Tj 4 b. Herslöv



f 125



Tj 4 d



Tj 9 b



L 6 a

Swestamp AB Höganäsvägen 14
SE-12153 JOHANNESHÖV
swestamp@hembygdsfilateli.se
www.swestamp.se

Innehållsförteckning

sid

Riksföreningen för Hembygdsfilateli	2
Ordföranden har ordet	3
<i>Anders Bock</i>	
Facit Postal Upprop	4
<i>Göran Heijtz</i>	
Historiska Postkartor	6
<i>Giselher Naglitsch</i>	
Skollärare Ahlström	6
<i>Giselher Naglitsch</i>	
Posthistoria från Täby	9
<i>Arne Forsén</i>	
Postombudens tillkomst	11
<i>Olov Fügremo</i>	
Ett nytt postalt landskap	14
<i>Erik Idhult</i>	
Felstavade stämplat fortsättning	16
<i>Sten Lagerholm</i>	
Stockholm C 1 - C 12	18
<i>Sten Lagerholm</i>	
Vårens program	20